

Foto uit het verleden

Stephan Nijssen

Hij kijkt voornaam, strak links langs de fotograaf. Zijn gezicht bedekt met een flinke baard en snor. De haren met een kuif zijn netjes in een scheiding aan de linkerkant gekamd. De haarlijn trekt zich enigszins terug. Hij draagt een colbert waarvan we één knoop kunnen zien. Daaronder een wit hemd met das.

Dit is de opa van mijn schoonmoeder Greet, van haar vaders kant. Hij is geboren in Moresnet, vlak over de grens in België. Stephan Nijssen.

De originele foto hing lange tijd in het huis van zijn dochter Maria, Greet's moeder in Oud Lemiers. Ik heb hem natuurlijk nooit kunnen ontmoeten en ken hem alleen van deze foto. Nu hij zo voor mij op het scherm staat, vraag ik mij af wanneer, waar en ter gelegenheid waarvan hij deze foto heeft laten maken.

“D'r Sjtéffe Niese”, zoals men hem in Lemiers waarschijnlijk kende, wordt geboren in 1852 als elfde kind in het landbouwersgezin van Jean Hubert Nijssen en Anne Barbe Franssen. Voluit wordt hij door zijn vader aangegeven als Etienne Hubert. Zijn ouders wonen op de boerderij nabij de ruïne van het kasteel Schimper. Dit blijkt uit zijn geboorteakte en die van enkele broers. Voor Stephan zijn er al drie meisjes en zeven jongens geboren in het gezin en er volgen nog twee broers.

Stephan verhuist enkele keren met het gezin mee naar boerderijen in de buurt. Zo komen we het gezin in 1866 tegen in Kettmis nabij Eupen en in 1875 in Welkenraedt, minder dan 10 km ten zuiden van Moresnet. Stephan krijgt een relatie met Anna Vandenberg, een meisje dat hij al als kind kent. Haar ouders zijn eveneens landbouwers en verhuizen in de vijftigerjaren vanuit Laurensberg nabij Aken naar Schimper. Volgens het geboorteregister van Moresnet krijgt Anna daar nog een broer en drie zussen. In 1878 trouwen Stephan en Anna. Stephan is dan landbouwer in Welkenraedt. Hij ondertekent de huwelijksakte



met Et Niessen. Ze betrekken al snel een hoeve in het gehucht Geheut nabij Hombourg, iets ten zuiden van de Nederlandse Grens. Daar worden Jacob, Frans, waarvan zijn geboorteakte hier als achtergrond is gebruikt, en Sjtéffe geboren. Bij de aangifte van Frans ondertekent hij met Et: Nijssen.

Na zes jaar verhuist het gezin naar Lemiers en wordt hij op 18 maart 1884 ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Vaals als Etienne Hubert Nijssen. Ze betrekken de boerderij bij het kasteel. Er worden in Lemiers nog een zoon Willem en een dochter Maria Louisa geboren. De geboorteakte van Willem ondertekent hij met St. H. Nijssen. In het bevolkingsregister wordt hij vervolgens als Stephan Hubert vermeld. Het Franse “Etienne” is vertaald in “Stephan”. Uit het bevolkingsregister blijkt er ook nog ene Pieter Vandenberg in te wonen, een “verwante landbouwer”, geboren in Laurensberg. Vermoedelijk een oom van Anne. Stephan overlijdt op 1 april 1928 in Lemiers. “Nijssen” wordt in de regio veelal als “Niese” uitgesproken. “Stephan Niessen” is op zijn graf te lezen. Je kunt het graf nog steeds bezoeken, op het kerkhof in Lemiers.